



Chalet-Hôtel la Marmotte, Les Gets (Frankrijk)



In 't kort

Interieur
Modern Scandinavisch, licht hout en pastelkleurige gordijnen.

Ligging
Midden in Les Gets, op 2 minuten lopen van het treintje dat je in vijf minuten naar de skilift brengt.

Service
Prima, zoals je in een viersterrenhotel mag verwachten.

Praktisch
Kamerprijs vanaf 230 euro per nacht.

hotel-marmotte.com

Modern en toch huiselijk

Een goed bed, een fijne douche, een perfecte service. VRIJ kroont elke week een hotel tot hotel van de week. Dit keer Chalet-Hôtel la Marmotte in het Franse Alpendorp Les Gets.

Een tijd geleden raakte ik in de Franse Alpen bevangen door het skivirus. Een onvergetelijke ervaring op de latten! Het hotel maakte destijds ook indruk; de tijd leek er sinds de jaren 70 te hebben stilgestaan, al had het heus charme. Dat het anders kan zonder weer naar überhip door te schieten, ontdekte ik in Chalet-Hôtel la Marmotte in Les Gets.

Je voelt je er meteen welkom, niet alleen dankzij de hartelijke medewerkers, maar vooral vanwege de knusse sfeer met houten elementen, rode en bruine tinten en een open haard.

La Marmotte, dat in 2015 grondig werd gerenoveerd, kent een rijke geschiedenis. Het begon in 1936 als theehuis en groeide door de jaren heen uit tot een luxe hotel met 61 kamers en zeven suites. Ik heb mazzel met een nachtje in de junior suite; officieel voor vijf personen, maar zo ruim dat je er makkelijk een feestje voor twintig man kunt geven!

De suite is modern Scandinavisch ingericht met meubels van het Nederlandse Zuiver. Het kindergedeelte met stapelbed en eenpersoonsbed is geestig versierd met reuzeveiligheidsspelden en gebreide paarden. De grote slaapkamer met *queensize* bed is huiselijk met een hoogpolig kleed, strakke zitjes, moderne salontafel en pop-

art. Prettig: er zijn genoeg stopcontacten – niet verborgen achter nachtkastjes –, een ruim gevulde minibar en dankzij het audiosysteem (met bluetooth) kan ik onder de regendouche hard meebleren met m'n eigen muziek.

Fijn is de skiopslag met individuele, verwarmde lockers. Ook het riante ontbijt mag er zijn, al is het lastig om mezelf niet vol te proppen met dat heerlijke Franse brood en dito kazen. Wie wil dineren, heeft keuze uit vier intieme restaurants en twee bars. Een minpunt: ik kom niet meer toe aan de luxe spa met *infinity pool*, want na een lange dag op de pistes ben ik in die fijne bedden zo vertrokken.

Reza Bakhtali

