

Dejlig og rolig skiferie

Af Jesper Møller

redaktion@nordjyske.dk

Turen op med den aldrende "ægge-lift" er bestemt ikke noget for folk, der har travlt eller behov for at strække benene. Liften skrumler sig adstadigt op over bjergsiden, så der er god tid til at nyde de sneklædte omgivelser.

Vi befinder os på vej op ad Mont Chery, som udgør "bagsiden" af skiterrænet i den franske skisportsby Les Gets. Mont Chery er samtidig den mindste og upåagtede del af terrænet, hvilket afspejles i det faktum, at adskillige af lifterne er temmelig bedagede.

Til gengæld er der særdeles god plads på de brede pister, hvoraf hovedparten har en perfekt middelsvår hældningsgrad, så man kan suse afsted og give den fuld gas. I weekenderne benyttes området som træningscenter for områdets skiklubber, men på hverdage har man ofte næsten pisten for sig selv.

En kort gåtur på fem minutter eller en tilsvarende tur med skibussen forbinder Mont Chery-området med det øvrige skiterræn i Les Gets.

Del af skimastodont

Les Gets har fælles skiområde med nabobyen Morzine, og det består af 67 pister med en samlet længde på 120 km. Dette område er igen en del af det gigantiske Portes du Soleil, der omfatter 12 franske og schweiziske skisportssteder og med sine 650 km er et af de største skiområder i verden. Avoriaz er den bedst kendte destination i Portes du Soleil.

For mange vil de 120 km i Les Gets-Morzine være rigeligt til en uges skiløb, men et liftkort til hele Portes du

Soleil koster nu ikke alverden mere.

Den højeste skibare piste i Les Gets-Morzine udspringer 2002 meter over havets overflade, og den tilsvarende højde for Portes du Soleil er 2466 meter. Det er forholdsvis lavt for så enormt et skiområde, og da man ikke har en nærliggende gletsjer at ty til, er man mere udsat i vintre med sparsomt snefald og tidligt forår.

Til gengæld er bjergskråningerne i Les Gets beklædt med græs, og det har den fordel, at de behøver mindre sne for at være skibare end bjerge med klippegrund.

Variet terræn

Les Gets ligger i den nordlige del af de franske alper. Her tårner flere majestætiske og sneklædte tinder sig op i det fjerne med Mont Blanc – Europas næsthøjeste bjerg – som det mest imponerende. Fra hele fire toppe i området har man direkte udsigt til Mont Blanc, og det er langt fra det eneste at glæde sig over.

Som skisportssted er Les Gets nemlig kendetegnet af en stribe lange og særdeles brede pister med en pæn hældning. Væsentligt fladere begynderpister er der også en del af, hvorimod der ikke er så meget at komme efter for de sejeste skihajer, der befinder sig bedst på kulsorte pukkelpister.

Børn er der til gengæld sørget særdeles godt for. Faktisk er der bygget en helt lille skilandby, hvor de yngste kan få en tryk indføring i de alpine glæder. Stedet hedder Grand-Cry og er opført som en lille indianerlandsby, hvor børnene får leget skifærdighederne ind.

At landsbyen er populær, vidner de mange børnefamilier i Les Gets om.

Til gengæld besøges området kun af beskedne mængder af unge fartdjavle,

der tonser ned ad pisterne til fare for mange andre end dem selv.

Grillet hummer

Les Gets by ligger i en gryde, hvor pisterne hæver sig over byen på tre ud af fire sider. Det har den fordel, at der altid er sol på en af siderne - hvis ellers solen skinner - så man har mulighed for at tilrettelægge dagen efter dette.

Små hyggelige frokosthytter er der en del af, og her kan især La Paika anbefales. Bortset fra i snevejr tændes der hver dag op i den store udendørs grill, og så kan man ellers gå ombord i det store grillbord, der spænder lige fra velvoksne bøffer til hummere.

I det store skiterræn modsat Mont Chery er lifterne anderledes moderne, og her spænder terrænet fra højalpne bare skråninger til idylliske skovstrækninger.

Idyllisk bjerglandsby

Skiløb i de franske alper er i mange danskeres øjne forbundet med ophold i ucharmerende satellitbyer, men sådan er det langt fra alle steder. Man kan sagtens finde små autentiske bjergbyer, der osrer af charme og rustik, og en sådan er Les Gets.

Byen stammer helt tilbage fra det 11. århundrede, og det er en fornøjelse at spadserer ned gennem byen og nyde de mange træhuse samt kirken, torvet og de solide doser lokalkolorit.

Positionen som turistby har selvfølgelig bragt diverse skisportsbutikker og tilsvarende forretninger med sig, men de 1300 fastboende har i høj grad formået at bibeholde byens autencitet.

Les Gets er således lysår fra den største skisportsby i Portes du Soleil - Avoriaz - der er en rendyrket satellitby, som er bygget oppe i terrænet udeluk-

kende med skiløb for øje.

Med skisportssteder er det ofte som med restauranter. Hvis blot man følger i hælene på de lokale, borger det normalt for kvaliteten. Således også med Les Gets, hvor franskmænd udgør langt den største del af de besøgende gæster med briter som den næststørste gruppe.

Solide egnsretter

Det vrimler ikke med barer og natklubber i Les Gets, men til gengæld finder man hele 40 restauranter, hvoraf hovedparten holder et ganske højt niveau. Her er det ikke burgere og pizzaer, der dominerer menukortet, men solide egnsretter. Og prisniveauet er bestemt ikke skræmmende.

Deres udsendte kan i kulinarisk sammenhæng anbefale restaurant Le Tourbillon på byens hovedgade. Her får man glimrende mad i store portioner.

Anbefales kan i høj grad også det centrale Hotel La Marmotte. Det er byens bedste hotel og ligger helt perfekt få meter fra både pist og lift. Fra hovedparten af værelserne har man direkte udsigt til de hvide pister, sneklædt skov og diverse skiløbere.

Hotellet har været i Mirigay-familiens eje siden 1947 og bestyres i dag af fjerde generation. Det er et ægte familiehotel på den gode måde med masser af hygge og nostalgi. Samtidig har det også fulgt med tiden og rummer blandt andet en stor wellness-afdeling.

Det nyrenoverede hotel rummer desuden en stor restaurant, hvor noget af byens bedste mad serveres. Så hvis man virkelig vil forkæle sig selv, er et ophold med halvpension på Hotel La Marmotte et særdeles godt valg.



I Les Gets kan børn lære at løbe på ski i en stor indianerlandsby.



Foto: J.M. Baud

I Les Gets finder man mange velassorterede specialforretninger, og det er en fornøjelse at gå på indkøb hos slagteren, bageren m.v. Foto: A. Gamito